

## BEZOEK AAN SRI LANKA.

Terwijl ik drie mooie uitvergrote foto's van onze vakantie ophang komen er weer veel herinneringen naar boven.

Onze eerst vakantie naar een ver land: Sri Lanka.

Toen we met de plannen bezig waren om met z'n vieren, Yanah (ex-bestuurslid) en haar man Gerrit Hannink, Iny de Boer (bestuurslid) en ik naar Sri Lanka te gaan dacht ik bij mezelf: "Oke, een keer ga ik mee zo'n eind weg, maar volgende zomer zit ik weer met m'n caravan-tje in Frankrijk of zo!"

Ik ben wel erg van gedachten veranderd! Het was een geweldige vakantie. Wat een land, wat een aardige mensen! Ik zou zo weer terug willen. Ik heb last van heimwee naar Sri Lanka.

We zijn 5 weken in Sri Lanka geweest. Het lijkt lang maar de tijd was zo om. We begonnen in Negombo in een heel gezellig hotel. We hebben Negombo wat verkend. Iny en ik moesten wel erg acclimatiseren. Niet alleen wat de temperatuur betreft maar veel meer wat het land betreft. Je weet wel, dat er mensen in hutten wonen. Dat heb ik vaak genoeg gezien op t.v. Maar om zulke dingen met je eigen ogen te zien doet je wel wat. In Colombo zagen we 's nachts een moeder met kind op straat liggen slapen. Zo iets blijft wel op je netvlies achter.

We hebben ook enkele projecten bezocht, die door RAS mede worden gesponsord. Zo hebben we Herman Steur bezocht in zijn nieuwe huis in het dorp: "Village for Roofless Elders". Een heel zonnig bejaarden tehuis. We kregen meteen een uitnodiging voor de officiële opening eind juli. Dat kon nog net voor dat we naar huis terug gingen. Jos Brink verrichtte de opening gezeten op een olifant.

We zijn ook twee weken in Kandy geweest. We logeerden bij Tine Haaima. Zij vangt ongehuwde moeders met kinderen op. Omdat ze "maar" 4 baby's had en geen moeders konden we daar blijven.

Vandaar uit hebben we een bezoek gebracht aan de theeplantages. Onze reisleader en chauffeur was Father Gregory. Een betere konden we niet hebben. Father Gregory leidt een tehuis voor jongens. We hebben ook een paar keer Gregory in zijn Boys Home bezocht. Op een zaterdag hebben we een bus gehuurd en zijn we de hele dag met de boys uit geweest. Een soort schoolreisje.

We hebben een bezoek gebracht aan Sigiriya. Daar bezichtigden we de mooie beroemde rotsschilderingen van de vrouwen met van die mooie grote borsten! De jongens konden ons er veel over vertellen. Onderweg zijn we gestopt bij een hotel met zwembad en daar hebben we heerlijk gezwommen. 's Avonds vrij laat waren we weer terug. De meeste jongens waren schor van het zingen!



Een geweldige dag. Bij Gregory leerden we Chandana kennen het schrijffkind van de familie van mijn zus. En het nieuwe schrijffkind voor de school waar ik werk, Ruchchira Shaman. Een heerlijk joch van 9 jaar. Hij heeft al het nodige meegemaakt. Triest hoor! De contacten met Gregory zijn heel goed.

Bij Tine leerden we ook Dalcis kennen. Zij is non en directrice van een basisschool met 1300 leerlingen. Ze had ons uitgenodigd voor een soort maandsluiting in de theaterzaal van haar school waar enkele klassen toneelstukjes deden. We hebben genoten. En de kinderen ook. Als afsluiting zong de hele zaal het Srilankaans volkslied. Zeer indrukwekkend.

Ook gingen we kijken bij de Montessorieschool van Stella. We werden begroet met een bloemenslinger. De kinderen voerden enkele dansjes voor ons op. En toen ze de Drikusman gingen dansen mochten we mee doen.

De gastvrijheid van Tine was groot. De nuchterheid en de grote kennis van het land van Tine leerde ons om te relativieren. En ook dat kan belangrijk zijn. We hadden nog graag wat willen blijven. Maar het einde van de vakantie kwam inzicht. Nog enkele dagen in Negombo in dat gezellige hotel en toen weer naar huis. De dames hadden ontzettend veel inkopen gedaan om in Nederland weer te verkopen. We zaten dik over het gewicht van wat je mee mocht nemen. Maar we hebben geen enkel probleem gehad bij de "uit- en invoer"! Terug in Nederland ben je benieuwd hoe de foto's en dia's geworden zijn. Gelukkig zijn ze bijna allemaal gelukt!

"t Is al weer aardig wat maandjes geleden. Ik ben allang weer aan het werk. In mijn groep zit een jongen uit Sri Lanka. Als hij lacht en me aankijkt met die mooie donkere ogen waan ik me weer even in Sri Lanka. Ik weet wel waar ik volgende zomer mijn vakantie wil doorbrengen...!